

VRIENDEN VAN HET NATRES-MUSEUM

Nummer 3 - december 1999

EN HET VENDEL ZWAAIDE EN DE DEUREN ZWAAIDEN OPEN en het NATRES MUSEUM was heropend.

Eindelijk kon na een lange periode van verbouwen, bouwen en inrichten op zaterdag 30 oktober 1999 het NATRES MUSEUM feestelijk worden heropend.

Op de oorspronkelijke hiervoor geplande datum van 04 september 1999 kon men ons van de zijde van het ISK onvoldoende ondersteuning geven. Dit als gevolg van de festiviteiten rondom de viering van het honderd jarig bestaan van het ISK en de daaraan gekoppelde Open Dag van de Koninklijke Landmacht.

De extra tijd die wij hierdoor kregen voor de inrichting van het museum kwam ons eigenlijk wel van pas. Want wat is er door een heleboel vrijwilligers op vrije (zater)dagen een enorme klus geklaard. Het is echt onmogelijk om een opsomming te geven van al diegenen die steeds weer bereid gevonden werden om te komen zagen, timmeren, schilderen, sjouwen, enz. enz., kortom die er waren als dat nodig was.

In het museum hangt een collage van foto's gemaakt tijdens de verbouwing. Vanwege het grote aantal "werkpaarden" dat daarop is afgebeeld, zal deze lijst regelmatig gewisseld worden waardoor men een goed beeld krijgt van de vorderingen van het karwei en van diegenen die dat voor elkaar hebben gebracht. Op het niet noemen van namen moeten wij één uitzondering maken. Vlak voor de opening van het museum ontving Anton Dorrestijn uit handen van de Korpscommandant een tevredenheidsbetuiging voor het vele werk dat hij voor het NATRES MUSEUM verricht heeft.

Maar zoals in de aanhef al gememoreerd, op zaterdag 30 oktober konden de C-ISK de LKol W.J.M. de Kruiff en onze Korpscommandant de res LKol mr. D. van Zuidam de deuren van het NATRES MUSEUM breed open doen zwaaien en C-NATCO, Gen Maj E. Termont, verzoeken dit officieel te openen door als eerste het NATRES MUSEUM te betreden.

Dit alles nadat de voor de deuren van het museum betrokken wacht, bestaande uit enkele leden van de

Schutterij uit Didam, op gepaste wijze met vendel en sabel de toegang vrij maakten.

Direct na de officiële opening konden ook de vele genodigden waaronder uiteraard veel Vrienden van het NATRES MUSEUM het museum in oenschouw nemen.

Ook veel van de i.v.m. de landelijke schietdag van het Korps Nationale Reserve aanwezige reservisten maakten van de mogelijkheid gebruik om een kijkje in hun museum te nemen.

Na afloop van het ceremoniële gedeelte kon men in de kantine het glas heffen op de aanwinst van zowel het ISK als van ons Korps.

Als afsluiting was er voor een ieder de mogelijkheid om aan een goed verzorgde rijstmaaltijd deel te nemen.



UNIFORMEN

In de collectie van het NATRES museum bevindt zich een uniform van een Reserve Kapitein speciale diensten van het Bijzonder Vrijwillig Landstormkorps Lucht wachtdienst (vitrine nr. 9). Het is een buitenmodel uniform uit de periode 1934-1940 en gemaakt volgens de richtlijnen van het kledingvoorschrift 1934, vast gesteld bij Koninklijk Besluit van 26 januari 1934, nr. 64.

Omdat het hier een officier betreft, moest de kleding zelf worden aangeschaft. Dit gold voor iedereen die niet dienstplichtig was en een hogere rang had dan korporaal. Hiervoor ontving men kleedgeld. De uniformen werden dan ook vaak gemaakt bij allerlei kleermakers te lande, waardoor er in snit, textiel en kleur geringe verschillen waren. Reden hiervoor was de eigen stijl van de kleermaker en de prijs/kwaliteit klasse die men aanschafte. Gebruik werd gemaakt van het zogenaamde officierslaken i.p.v. de grijze ruige wollen stof. Vandaar de naam buitenmodel of kleermakersmodel.

Het tentoongestelde uniform is gemaakt bij J. ter Schegget te Zutphen en gedateerd augustus 1939. Verder vermeld het etiket een stof nr. 1405. Hieruit blijkt de keuze mogelijkheid die er was.

Ook vermeldt het de naam van de drager. Dit was de reserve kapitein voor speciale diensten G.H. Ebens, ingedeeld bij het Korps Luchtwachtdienst. Hiermee valt het een en ander te achterhalen betreffende de persoon

VRIENDEN VAN HET NATRES-MUSEUM

G.H. Ebens.

G.H. Ebens, geboren 1882, is 26 maart 1938 bevorderd tot kapitein voor speciale diensten en onderscheiden met het officierskruis voor 15 jaar trouwe dienst.

Het is een reserve officier. De donkerblauwe patten op de kraag wijzen hierop. Luchtwachtdienst wordt aangegeven door de aan weerszijde van de kraag ingeborduurde verrekijker. Deze waren voor officieren en adjudant-onderofficieren van gouddraad en onderofficieren en manschappen in verguld metaal. Het embleem is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 juli 1922, nr. 64. De kapiteinsrang is kenbaar door de drie sterren geplaatst tussen pat en de verrekijker aan weerszijde op de kraag.

Na de meidagen van 1940 en de capitulatie wordt de Bijzondere Vrijwillige Landstorm ontbonden in opdracht van het Duitse Bezettingsbestuur. Hiermede is een einde gekomen aan de grijze periode en zijn deze uniformen komen te vervallen.

Res Kpl1 J.H. van der Linden



DONATIE 1999

Zoals in de tweede Nieuwsbrief al werd aangekondigd heeft onze penningmeester onlangs de bijdrage voor 1999 over laten schrijven.

Vanaf volgend jaar zal de bijdrage jaarlijks worden geïncasseerd.



SMALSPOOR

Gelijk met het verbouwen van het NATRES MUSEUM loopt er nog een groot project op het ISK, namelijk het weer gebruiksklaar maken van een smalspoorlijn waarmee in de toekomst bezoekers aan de diverse musea op en rond het ISK naar de plaats van bestemming gebracht kunnen worden. In een volgende nieuwsbrief zullen wij hier nader op terugkomen.



GEZOCHT

Onder dit kopje vroeg Anton Dorrestijn in de vorige nieuwsbrief om nog eens goed te zoeken naar materiaal dat in het NATRES MUSEUM tentoongesteld kan worden.

Deze oproep heeft succes opgeleverd. Een oud-Natresser heeft zijn hart en plunjebaal uitgestort, zodat Anton weer even voort kan.

Trouwens ook tijdens de opening werden een aantal artikelen afgegeven waar Anton heel blij mee was.

Op het gevaar af om voor inhalig gehouden te worden: blijft u zoeken en insturen. Het is nl. de bedoeling om regelmatig een bepaald onderwerp extra onder de aandacht te brengen.



LEDENTAL

Het aantal vrienden van het NATRES MUSEUM is inmiddels gestegen tot 228. Ook hier kunnen er nog veel meer bij.



ERVARINGEN van een bouwer...

Begin april werd ik opgebeld door mijn PC. Hij vroeg mij of ik zin had om te helpen bij het verhuizen van het Museum van de Nationale Reserve. Ik wist van het bestaan van dit museum af. Ik heb het ook eens bezocht toen we daartoe, na een oefening, de gelegenheid kregen.

Het viel mij toen al op dat het gebouw zo klein en zo ontzettend volgepakt was. Het was zo klein en zo vol, we waren talrijk genoeg, dat er nauwelijks gelegenheid was om te zien wat er te zien zou kunnen zijn als je er alleen door zou lopen, zonder min of meer voortgeduwd te worden door de anderen die ook wilden zien wat jij gezien zou kunnen hebben als je er niet door hen uit gewerkt zou worden.

Dat dit museum zou gaan verhuizen naar een grotere behuizing was dus voor mij geen nieuws.

Ik heb de uitnodiging van mijn PC geaccepteerd. Op de afgesproken dag bleek dat er nog lang niet verhuisd kon worden omdat er van enige inrichting geen sprake was. Er was nog een behoorlijk aantal bouwvallers bezig in het gedeelte dat nu door de Wielrijders gebruikt wordt. Die dag hebben we ons bezig gehouden met het

VRIENDEN VAN HET NATRES-MUSEUM

schoonspuiten van de buitenzijde. Hierbij werden we bijgestaan door de brandweer van het ISK. We hebben het hanteren van de brandslang aan de lijst van ervaringen kunnen toevoegen.

Korte tijd later werd weer gevraagd of ik wilde helpen. Nu betrof het het bouwen aan het museum. Wat er van ons verwacht werd was op dat moment niet bekend, maar dat werd snel duidelijk na aankomst: vitrinekasten moesten er komen. Wij waren de gelukkigen die hiervoor uitgenodigd waren dit te realiseren! Dit was een begin van een groot stuk vrije tijd dat ik in het museum gestoken heb. Ik denk dat ik er nu zo'n twee volle weken doorgebracht heb.

Omdat er met een sterk wisselende groep mensen gewerkt werd, en iedereen zijn eigen ideeën had over diverse zaken is het voorgekomen dat de ene ploeg iets afbrak en herbouwde wat de vorige ploeg een week eerder in elkaar gezet had. Soms was het twee meter vooruit en daarna een meter terug. Maar wel steeds voorwaarts!

Zo begon er iets onder je handen te groeien en het werd een deel van jezelf. Dat werkt bij mij "verslavend" en je komt terug.

Allen die meegewerkt hebben met het bouwen en inrichten hebben hun bijdrage geleverd. We hebben dit met z'n allen gemaakt: van NatRes, voor NatRes en door NatRes. Meer van jezelf kan dit niet zijn.

Zo is het voor mij tot op heden gegaan. Inmiddels is het museum geopend en kan er een "orde van de dag" ontstaan. Willen we dit echter levend houden, dan zal er aan doorgewerkt moeten worden. Daar houd ik rekening mee.....

Res Kpl1 Willem Groeneveld
Pel I-4 10 NatResBat

MEDEDELINGEN

In mei 2000 zal het 60 jaar geleden zijn dat Duitsers ons land binnenvielen en voor ons WOII begon. Aan dit feit willen we in het museum aandacht schenken door middel van een thema-expositie. Het thema zal zijn "De meidagen van 1940 en de Landstorm- korpsen". Wie helpt ons het schaarse materiaal dat we over dit onderwerp bezitten aan te vullen? Graag even een

berichtje.

AAN HET EIND VAN EEN
DRUK EN BEWOGEN JAAR
WILLEN WIJ U EN ALLEN DIE
U DIERBAAR ZIJN, HEEL
PRETTIGE KERSTDAGEN EN
EEN GELUKKIGE EN
GEZONDE START VAN DE
21^e EEUW TOEWENSEN

Museum Korps Nationale Reserve
Geopend op maandag en woensdag van 13.00 tot 16.00
uur. Op feestdagen gesloten.

Voorts is het museum open wanneer Natres eenheden
zaterdags in Harskamp oefenen.

Door vrijwillige inzet
weerbaar!

Museum Korps Nationale Reserve

Bezoekadres:
Legerplaats Harskamp,
Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp.
Telefoon 0318-454126 of 454124.

Correspondentieadres:
Museum Korps Nationale Reserve,
MPC 41 C,

VRIENDEN VAN HET NATRES-MUSEUM

Postbus 9012, 6710 HC Ede.

N

I

E

U

W

S

B

R

I

E

F

