

Vrienden van het Natres Museum

Prachtige schenking ter ondersteuning Landstormcollectie



In dit nummer:

Prachtige schenking ter ondersteuning Landstormcollectie	1
Onze burens in het Museumpark H. Voertuigen	2
100 jaar Garnizoen Ede	3
Bestuursmutatie	4
Adreswijzigingen	4
In memoriam Joop van Domselaar	4

Na het overlijden van de oud-esthetisch adviseur van het ministerie van defensie de heer Frans Smits sr bleef een grote verzameling militaria en archiefstukken achter. De erfgenamen hebben daar delen van geschonken aan onder meer het Legermuseum.

Smits sr was in de vooroorlogse periode én in de meidagen van 1940 een actief lid van het Landstormkorps Luchtwachtdienst. In de meidagen was hij al een getalenteerd tekenaar – had zelfs een prijsvraag voor een nieuw uniform voor de landmacht gewonnen – en is op deze weg zijn leven lang doorgegaan.

Wie kent niet de mooie uniformplaten die in cassette in 2006 zijn aangeboden nadat deze een reeks van jaren als uitlaande platen het (legermuseum)jaarboek Armamentarium hadden gesierd.

Smits had altijd een warme plek voor ons Korps. Hij ontwierp onder andere onze Onderscheidingsvlag (1973), de Vrijwilligersmedaille en het ceremonieel tenue voor de Fanfare Korps Nationale Reserve. Tal van voorbeelden zijn nog op te sommen.

Enthousiast stelde hij ten behoeve van onze thematentoonstelling over

de Luchtwachtdienst foto's en ander materiaal beschikbaar.

Na zijn overlijden hebben zijn nabestaanden onze historische verzameling verrijkt met een drietal plattegronden, die hij in de meidagen van 1940 als luchtwachter heeft getekend. Daardoor is op de kaarten van ons land het aantal meldingen van de luchtwachtdienst ingeschetst, het aantal neergehaalde vliegtuigen en de bombardementen.

Deze welkome aanvulling op onze collectie werd door zijn zoon Frans junior – met ook al een natres verleden – op zaterdag 4 november 2006 aangeboden in de kantine in het ISK Harskamp aan de voorzitter van onze Historische Verzameling. Deze toonde zich, in aanwezigheid van nagenoeg het voltallige bestuur, daar zeer erkentelijk voor. Hij zegde toe deze gift toe te voegen aan de thans geëxposeerde thematentoonstelling.

luitenant-kolonel b.d.

A. Kok LL.B

voorzitter.

Onze burenen in het Museumpark

H. Voertuigen

.... "witte houten museumgebouwen in het fraaie uitgestrekte landschapspark"....



Onze bezoeker had de zondag van het Museumweekend uitgekozen om een bezoek te brengen aan onze musea. Een paar jaren geleden was hij in het Museumpark Harskamp geweest, waarvan hem onder meer waren bijgebleven de verspreid liggende witte houten museumgebouwen in het fraaie uitgestrekte landschapspark met vijver en fontein.

De auto geparkeerd op de speciaal voor museumbezoekers aangelegde parkeerplaats en in de winkel kijken, of er iets van zijn gading was. Hé, kijk! Het boek "De militaire wielrijders". Daar had zijn oom nog bij gediend. Ziezo, een goede aankoop. Een paar ansichtkaarten en een aansteker in camouflagekleuren.

Dan na de lange autorit naar het terras. Lekker in het zonnetje met koffie en een sigaar. In de twee boogtenten waren militaire goederen te koop en koffie, frisdranken en iets eetbaars.

Spritsen en gevulde koeken. Die kocht hij in zijn diensttijd bij de Cadi-wagen op de schietbaan hier op het ISK.



Vervolgens wat rondkijken. Achter de boogtenten klonken bevelen. Geeft acht! Op de plaats rust! Geeft acht!

Exercitie van een groep, gevolgd door een aanval richting militair voertuig GMC ter hoogte van het Natres-museum. De commandant bleek te zijn kap H. de Bruin, hoofd Ops. O&T/NBC, 50 NATRESBAT (re op de foto onder in de linkerkolom)

De groep droeg het vooroorlogse tenue en de uitrusting van de Wielrijders en van de Infanterie.

Een ander dynamisch element vormden de treinen van de Stichting tot Behoud van Smalspoormaterieel. Honderd jaar geleden al werd op het ISK een smalspoor aangelegd van ruim 30 km lang.

Motorlocomotieven en lorries vervoerden manschappen, munitie, schietschijven, voedsel, zand en bouwmaterialen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verplaatsten de Duitsers alles naar militaire bouwprojecten elders in ons land.

Nu ligt er in het Museumpark een smalspoor van enige honderden meters lang. Een aantal lorries is geschikt gemaakt voor personenvervoer. Vele bezoekers namen de gelegenheid te baat om over het 50 cm brede smalspoor van het ene museum naar het andere te rijden.

Voor het eerst konden zij dicht bij ons museum een militair voertuig bewonderen, een GMC.

De GMC is het meest gebruikte voertuig bij de Amerikaanse krijgsmacht gedurende de Tweede Wereldoorlog. Bij de Koninklijke Landmacht kwamen in gebruik: de open



vrachtauto met huif, de kipauto, de tankauto, de compressorauto en de vrachtauto met gesloten opbouw.

De GMC werd vanwege zijn grote trekkracht ook als artillerietrekker gebruikt, onder meer voor 17-ponders, 25 ponders en voor luchtdoelgeschut.



Een GMC staat nu opgesteld bij de ingang van het Museumpark.



Mede door toedoen van Sgt1 b.d. F.J.G.P. van Borren staat sinds kort bij ons museum een 4 tonner DAF YAD 4440

Kap drs. C. Kuip.

100 jaar Garnizoen Ede

Zoals wij weten hebben sinds het einde van de Koude Oorlog vele kazernes, legerplaatsen en oefenterreinen een andere bestemming gekregen. Een paar locaties, die ik uit eigen ervaring ken: De Tapijnkazerne te Maastricht, waar eens bataljons van de Regimenten Infanterie Menno van Coehoorn en Chassé gelegerd waren.

Deze Regimenten zijn inmiddels opgeheven. Hoewel, dit klinkt wel heel definitief; te ruste gelegd is beter. Dat hebben we gezien bij Johan Willem Friso en Oranje Gelderland, die beide wakker geschud zijn.

De Hojelkazerne te Utrecht: afgebroken; de Ripperda in Haarlem: asielzoekerscentrum; de Oranje-Nassaukazerne te Amsterdam: woningbouw.

Eerdaags is Ede aan de beurt om afscheid te nemen. Het zal vreemd zijn voor de mensen daar. Zij weten niet beter of legergroen beheerst de oostkant van de stad.

Het kan nog net: een expositie "100 jaar garnizoen Ede".

In 2006 is het precies een eeuw geleden, dat daar permanent militairen werden gelegerd. Op diverse plaatsen kan de expositie worden bekeken. O.a. in het Museum Verbindingsdienst in de Elias Beekman, in het Museum Luchtdoelartillerie in de prins Maurits en bij ons in het Museumpark Harskamp, waar in gebouw 125 de schietopleiding en het nemen van de gevechtsbaan worden uitgebeeld.

Kap drs. C. Kuip.

....."vele kazernes, legerplaatsen en oefenterreinen een andere bestemming gekregen".



**MUSEUM KORPS
NATIONALE RESERVE**

**Vrienden van het
Natres Museum**

Redactie Nieuwsbrief:

Museum Natres, ISK Harskamp,
MPC 41 C,
Postbus 9,
6732 ZG Harskamp.

Telefoonnr. 0318—454194, bgg 454192

E-mail:

A.Dorresteyn@MINDEF.NL

Bestuursmutatie

In de vacature ontstaan door het vertrek van maj b.d. A. Westra (zie Nieuwsbrief 15) is door de Korpscommandant KNR benoemd maj b.d. C. Meere te Enschede. Wij wensen de heer Meere een goede tijd in het bestuur.

Adreswijzigingen

Om problemen met de verspreiding van onze Nieuwsbrief te voorkomen doe ik een klemmend beroep op u om bij verhuizingen uw nieuwe adres aan ons door te geven.

Vanaf heden deze opgaven gaarne bij onze penningmeester op het e-mailadres: Dolfkoning@home.nl

Of naar het adres:

A.F. Koning, Beethovenlaan 259, 8031 CC Zwolle.

Telefoon: 038-4210728.

DOOR VRIJWILLIGE INZET WEERBAAR

In memoriam Joop van Domselaar

Zaterdag 11 november 2006 werden wij in kennis gesteld van het overlijden van Joop. Hij was reeds geruime tijd ziek. Vanaf juli j.l. is zijn gezondheid stilaan achteruit gegaan. Uiteindelijk heeft hij de strijd verloren.

Joop was nauw bij onze Historische Verzameling betrokken. Bij de inrichting van onze expositieruimte was hij degene die kleur en stoffering bepaalde. De bekleding van de vitrines heeft hij aangebracht. Vanaf de opening in 1999 is hij trouw iedere woensdag aanwezig geweest om bezoekers op te vangen en rond te leiden, samen met zijn kameraad Wim Wijnen.

In stille perioden verrichtten zij samen de kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden.

Wij hebben respect en waardering voor wat hij voor onze Historische Verzameling heeft gedaan.

Door zijn kennis van de historie, zijn niet aflatende bereidheid om de handen uit de mouwen te steken en zijn warme collegiale contacten zal hij voor altijd in ons geheugen blijven.

***Bestuur en medewerkers van de Historische Verzameling Nationale Reserve
wensen u en de uwen goede feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe.***